

REISBOEKEN OP DE BOEKENBEURS | 'MEISJES, MOSLIMS EN

'Zet die tv uit'

Journaliste Gaea Schoeters (32) en grafisch vormgeefster Trui Hanouille (48) toerden zeven maanden met de motor door negen islamitische landen. Ze schreven het originele reisboek 'Meisjes, moslims en motoren', een van de opvallendste reisboeken op de Boekenbeurs.



© Trui Hanouille en Gaea Schoeters

ANNELIES RUTTEN

'Twee vrouwen met de motor door de moslimwereld. We hebben commentaar gekregen toen we ons idee wereldkundig maakten. "Toch niet naar Iran?" Terwijl het voor ons een logische beslissing was. We wilden een lange motorreis maken. Als je de motor niet wilt verschepen, heb je niet veel keuze in de richting die je uitgaat. We waren bovendien heel nieuwsgierig naar de moslimwereld. Wat doet de gemiddelde Jemeniet op zaterdagmiddag? Waar houdt een Iraans meisje van twintig zich mee bezig? Dat wilden we weten.'

'Elk moslimland is anders. Turkije voelde voor ons conservatiever aan dan Jemen of Iran, waar we bijvoorbeeld op restaurant tussen de mannen mochten zitten. Tot 1980 was Iran een vrij westers land en dat voel je nog. Vrouwen onderdanig? Vergeet het! Meer dan vijftig procent van de universiteitsstudenten zijn vrouwen. En ook vrouwen heb-

ben een mening over politiek en relaties. Het merk van de handtas, de kleur van de lippenstift, zilveren Nikes, kleine politieke statements piepen onder de sluier uit. Een schoolvoorbeeld van hypocrisie misschien, maar liever zo dan dat ze zich laten onderdrukken. Tegelijk besef je natuurlijk dat je als westerse vrouw bevoordeeld bent. We wilden graag Iraanse vrouwen ontmoeten die met de motor rijden. We hebben ze gezocht, maar niet gevonden, al weten we wel dat er in Teheran ooit een motorcursus voor vrouwen is geweest. We troosten ons met de gedachte dat we getoond hebben dat het kan en — misschien — mensen de ogen hebben geopend. Een man zei: "Ik kan bijna niet geloven dat jullie helemaal hierheen zijn gereden. Ik laat mijn vrouw nog niet alleen naar de bakker gaan." We zijn met die man een discussie gestart en het resultaat was dat hij, gaf hij zelf toe, de zaken eindelijk eens

'We troosten ons met de gedachte dat we getoond hebben dat het kan en — misschien — mensen de ogen hebben geopend'

met andere ogen zou bekijken.' 'Het reizen ging makkelijk. Moslims zijn gastvrije mensen. Een gast ontvangen is daar iets waarmee je je hemel kunt verdienen. Zelfs als je om elf uur 's avonds aankomt in een dorp, krijg je snel onderdak. In België bellen ze in die situatie de politie. Ook de familiebanden zijn veel sterker. In Kirgizië heeft een oma van tachtig nog een rol. Vanaf haar kruk voor het huis houdt ze de schapen in de gaten. Bij ons ben je afgeschreven op die leeftijd.'

'We genoten het respect van mannen en vrouwen. De motor maakte blijkbaar indruk. Alleen als de sociale controle wegvalt, moet je als vrouw soms op je hoede zijn. Dan schuiven de handjes waar ze niet moeten schuiven. Maar de paar keer dat zoiets gebeurde, volstond het om snel duidelijk te maken dat we daarmee niet geïnteresseerd waren. Och, de meeste mensen hebben gewoon goede bedoelingen.'

'Het idee voor het boek is er pas gekomen na de reis. We hebben een verhaal, voelden we. Dat bleek ook toen we het idee uitwerkten en meteen vijf uitgeverijen bereid vonden om het uit te geven. We hebben kunnen kiezen en daardoor ook *carte blanche* gekregen. Als we één ding willen meegeven aan de lezers, is het dit: "Zet die tv uit en ga eens ergens anders kijken". Het loont de moeite.'

Gaea Schoeters en Trui Hanouille, 'Meisjes, moslims en motoren', Roularta Books, 280 blz., 24,90 euro.

De Boekenbeurs, van 31 oktober t.e.m. 11 november in Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191 in Antwerpen. Iedere dag van 10 tot 18 uur; op 4 en 6 november tot 22 uur. www.boekenbeurs.be