

# De dictatuur van de liefde



In het Praag van na de revolutie eind jaren 80 beleeft de vertelster - een pianiste - een heftige affaire met de echtgenote van de dirigent van haar ensemble. Na vele jaren springt deze relatie af en probeert de vrouw een nieuwe start te maken met Alex, een jonge schoonspringer. Het duurt echter niet lang voor ze wordt ingehaald door het verleden. 'De kunst van het vallen' is Gaea Schoeters' tweede roman. In dit boek vergelijkt ze een geheime liefde met het leven onder een totalitair regime. Deze metafoor stelt haar in staat om interessante anekdotes over de geschiedenis van communistisch

Rusland in het verhaal te integreren. Door de korte, kernachtige hoofdstukken leest Schoeters' nieuwe bovendien heel vlot. (jk)

*Gaea Schoeters, De kunst van het vallen, De Bezige Bij, 356 p., 19,99 euro*

